



Herdenking bevrijding Zoutelande/Walcheren

dinsdag 02 november 2021 in/bij de Catharinakerk
aan het Willibrordusplein te Zoutelande.
Aanvang 11.00 uur.



Programma:

- Voor aanvang muziek door Luctor et Emergo.
- Opening door mevrouw Marina van de Giessen, directeur Kindcentrum 't Paalhoofd.
- Toespraak door vertegenwoordiger van de Gemeente Veere.
- Gebed door kinderen van groep 8.
- Bijdrage vanuit Engeland.
- Gedichten door schoolkinderen van Kindcentrum 't Paalhoofd.
- Voorlezen van de namen op de Roll of Honour van het 48 RMC, gevolgd door The Exhortation (Vermaning). Aansluitend antwoorden allen: "We will remember them".
- Voorlezen van de namen van omgekomen inwoners van Zoutelande, met fotopresentatie.
- Allen gaan staan (na het lezen van de namen).
- Last Post.
- Eén minuut stilte.
- Het Wilhelmus (twee coupletten), gespeeld door leden van de fanfare "Luctor et Emergo" uit Zoutelande.
- Allen gaan zitten.
- Dankwoord (Nederlands en Engels) door een aantal schoolkinderen.
- Samenzang (Gezang 392/Lied 247, twee coupletten Engels, één couplet Nederlands).
- Woorden van dank.
- Hierna gaan we naar buiten voor de kranslegging bij het monument.
Ook inwoners van Zoutelande en belangstellenden kunnen hun bloemen neerleggen.

Luctor et Emergo speelt buiten bij het monument koraalmuziek vóór het leggen van de kransen en de bloemen.
Volgorde kransen/bloemen:

1. Hr. G.J. de Rooij, vertegenwoordiger van de Royal British Legion, Holland Branch.
2. Het Engelse volkslied door Luctor et Emergo. De Engelse vlag gaat in top.
3. Vertegenwoordiger Gemeente Veere.
4. Schoolkinderen.
5. Dorpsraad.
6. Comité Bevrijding Zoutelande.
7. Bevolking.

Punt 3 t/m 7 onder koraalmuziek door Luctor et Emergo.

Hierna is de plichtigheid afgelopen. In de kerk bent u welkom voor een kopje koffie/thee of frisdrank.

Samenzang Gezang 392/Lied 247, vers 1 en 2 (Engels) en vers 1 (Nederlands)

Abide with me; fast falls the eventide;
the darkness deepens; Lord, with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Hold thou thy cross before my closing eyes;
shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee;
in life, in death, O Lord, abide with me.

Gebed door kinderen van groep 8

Heer, God van alle mensen,

Dank u wel dat wij vandaag in vrijheid kunnen leven.
Dank u wel dat wij mogen wonen in een land zonder oorlog.
Dank u wel voor mensen die onze vrijheid zo belangrijk vonden
dat ze er hun leven voor waagden.
Dank u wel voor de vrede, hier en in de landen om ons heen.

Wij bidden U:

Help ons niet te vergeten.
Help ons vrijheid nooit vanzelfsprekend te vinden.
Help ons op te komen voor de vrijheid van anderen.
Help ons deze wereld vreedzamer en veiliger te maken.

Zodat oude mensen niet meer bang hoeven te zijn.
Zodat kinderen hun spel kunnen spelen.
Zodat deze aarde als een mooie tuin zal zijn
waarin ieder mens zich thuis voelt en gelukkig is.
Zo bidden wij in de naam van Jezus,
Amen.

The Exhortation

"We remember before God and commend to His safe keeping
those who have died for their country and for the liberation of
Europe and the establishment of peace throughout our continent."

"They shall grow not old, as we that are left grow old.
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning,
We will remember them."

Allen:

"We will remember them".

*From: "For The Fallen" (1914)
By Laurence Binyon (1869-1943)*

Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prins van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar 't aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.



"... aan de uitgang van ieder dal komt men in de ruimte en in het licht"

Gedichten door de schoolkinderen

Ik leefde niet in oorlog en geweld
Ken ook geen angst voor bommen en soldaten
Of voor verraders, die hun land vergaten
Zag nooit een mens door een geweer geveld

'k Weet uit verhalen die mij zijn verteld
Hoe mensen huis en haard moesten verlaten
En lang in concentratiekampen zaten
Door wanhoop en ellende vergezeld

Ik weet dat velen spoorloos zijn verdwenen
Zij zaten in 't verzet of waren Jood
Men weet niet waar of hoe zij zijn gedood

Ik móet wel blijven stilstaan bij diegenen
Die sneuvelden; de oorlog is voorbij
Maar door hun offer is mijn leven vrij!

Vrijheid ligt niet
Zomaar op straat
Je kunt het
Niet even oprapen

Het is leven zonder
Angst en geweld
Vrij kunnen zijn
In je doen en laten

Vrijheid is ook
Kunnen laten zien
Wie je bent
En waar je voor staat

Het is dankbaarheid
Aan hen die
Hun leven gaven
Voor onze vrijheid